

Thema-avond bijbel en homoseksualiteit.

op maandagavond

om acht uur

aan de Westzijde 404 (steeg in, trap op).

Velen is het onduidelijk wat de bijbel zegt over homoseksualiteit. Aan de ene kant wordt homoseksualiteit als derde hoofdzonde gezien door de staatkundig gereformeerde partij, aan de andere kant heeft de gereformeerde synode kort geleden een positief standpunt ten aanzien van homoseksualiteit ingehomen. Beiden beroepen zich op de bijbel, evenals trouwens bisschop Gijssen.

We willen een avond over dit onderwerp praten met mensen die geïnteresseerd zijn, misschien doordat ze christelijk opgevoed zijn, doordat ze er bij voorlichtingen mee gekonfronteerd worden of door welke ~~andere~~ oorzaak dan ook.

We willen er niet algemeen en globaal over praten, we willen niet de bijbel zelf ter discussie stellen, maar we willen concrete bijbelteksten bestuderen en uitdiepen. Trijntje Munters, lid van onze werkgroep voorlichting en betrokken bij de gemeenschap van kerken Zaanstreek, zal het gesprek leiden. Zij heeft zich uitgebreid met dit onderwerp bezig gehouden en weet er daardoor erg veel van. Heb je ook interesse, kom 30 maart.